

King Arthur Groep

NETWERK KAART

“Men is thuis waar men begrepen wordt”

Het verhaal achter het verhaal

Het verhaal gaat dat King Arthur, koning van alle tijden, voor zijn huwelijk met Guinevere een grote houten ronde tafel kreeg. De koning hechtte grote waarde aan deze tafel en plaatste deze in zijn kasteel Camelot. Elke ridder die door bewezen diensten zijn trouw had aangetoond aan het land en de koning, had een eigen plaats aan de ronde tafel. De koning en de ridders zaten als gelijken aan de ronde tafel. Niemand zat aan het hoofd. Gezamenlijk streden zij voor rechtvaardigheid en veiligheid in het land. Aan de ronde tafel bespraken zij de verwachte problemen en gevaren en bundelden hun krachten om deze te lijf te gaan en hun landgenoten te beschermen. De ridders van de ronde tafel hechtten waarde aan rechtschapenheid en hadden een groot gevoel voor eer. Met elkaar spraken zij een erecode af. Deze erecode gaf aan waar zij voor stonden in hun doen en laten naar elkaar en naar anderen. Deze erecode bestond uit: hoffelijkheid, vriendschap en gelijkheid. De Ronde Tafel staat ook symbool voor de dialoog. Het is een manier om met elkaar als gelijken in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren met de intentie de ander te begrijpen in plaats van zelf begrepen te worden.

Deze netwerkkaart brengt het netwerk in kaart rondom de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger.



King Arthur Groep

Contact-/adresgegevens:

Naasten (Partner, kinderen, kleinkinderen)	
Wijkverpleegkundige (Casemanager)	
Wijkteam	
Huishoudelijke hulp	
Persoonlijke verzorging	
Verpleging	
Mantelzorgondersteuning	
Huisarts	
Overig: Familieleden, vrienden en kennissen	